

## **Ringhalsveteranernas Julbord 2012**

**Tisdagen den 4 december var det dags för veteranernas årliga julbord. 112 medlemmar och 45 respektive åkte buss och bil till Ästad Gård för att avnjuta årets julbord, umgås och skratta åt roligheter.**

**Tre bussar från olika håll, Göteborg, Falkenberg och Varberg, transporterade oss dit på tisdagseftermiddagen. Det var ett mycket vackert och kallt väder, riktigt julkortsvackert med snötyngda granar på båda sidor om vägen.**

**Efter glöggmingel i den vackert julpyntade lokalen och välkomsthälsning av vår ordförande Jan Troedsson började ätandet av julbordets alla uppdukade läckerheter. Allt var mycket smakligt och välordnat.**

**Därefter samlades ungefär halva församlingen till ett fackeltåg för att avnjuta den fina vintermiljön med recitation, vacker musik och inhyrda nakenbadare, samt ett fint fyrverkeri. Efter denna upplevelse väntade god värme inomhus, dessert, kaffe och godis.**

**Så var det då dags för en stunds underhållning. Siw Carlson och Jojje Jönsson gjorde entré med väl kända figurer, berättade historier och lanserade också en annorlunda form av allsång; båda sjöng samtidigt var sin visa och inbjöd var sin halva av publiken att sjunga med. Siw gav oss också en målande, som bara hon kan, beskrivning av hur det är att sätta på sig ett par ”stayups” (strumpbyxor modell trängre). Det är inte lätt, det vet alla som provat.**

**Vi hade en mycket underhållande kväll, men allting har ett slut och det blev dags att avsluta, säga hej och tack för oss och ta bussen åter till hemorten. Många nöjda personer var de som skildes åt i den kalla men vackra vinter-natten.**

**För Ringhalsveteranerna  
Ingrid Larsson.**