

## **Ringhalsveteranernas utflykt till Åsbro 24 april 2013.**

Ringhals veteranernas studiecirkel Varbergs och Norra Hallands historia fortsätter.

Onsdagen 24 april 2013 samlades 21 personer, varav fem var respektive, vid Åsbro i Derome för ett studiebesök.

Vädret var kallt och regndroppar föll på oss för att mot slutet övergå i kallt regn. Men Maja och Erik Andersson mötte upp och ledsagade oss först ner till den gamla stenvalvsbron och berättade om ursprung och lite intermezzo som inträffat under åren.

Därefter fortsatte vi förbi Åsbro Gästgivaregård som numera ägs av ett barnbarn Lena Rolfsdotter, till siste gästivaren Karl Persson, som hade gästgiveri till slutet av 1930-talet. En stor och pampig byggnad precis vid Viskans strand, vi blev visade utskänkingsluckan i byggnadens källare, även där man tog in alla varor till gästgiveriet, samt platsen där en berså i strandkanten funnits och där man kunde njuta av livet en stund med vila och punsch.

Lena har med hjälp från grannar kattpensionat i delar av den stora ladugården, som för övrigt hyrs ut till husvagns och lantbruksmaskins förvaring. Jordbruket är utarrenderat.

Därefter fortsatte vi förbi Maja och Eriks hus, där dom bott i över 40 år, västerut intill Viskan där kunde vi se resterna av de stora stenkar, samt en kraftig ekstock som finns kvar och kan synas vid lågvatten. Det är rester av det som ingick i laxfisket munkarna från Ås kloster bedrev där redan från sent 1100-tal och framåt, till Sverige blev svenskt. Det gjordes då upp om laxfiskets tillhörighet, med Kung Magnus Eriksson och Erik XIV i en inte helt enkel uppgörelse enligt historien.

Efter en del frågor och berättelser var det dags att tacka Maja och Erik för deras medverkan med boken "Från ingenting alls till Ringhals".

En enkel sammanfattning av studiebesöket delades ut med mycket årtal och siffror för den som vill läsa lite mer.

Sedan var det dags att ta fikapaus för den som ville och vi gick ner till brons rast och grillplats som är iordninggjord för fiskare bl.a. Där finns ett antal bättre begagnade husvagnar uppställda för dom som är återkommande fiskare. Viskan är vid bron fortfarande en stor laxfiskeplats för fritidsfiskare.

Det var en något kylig, fuktig men trevlig avslutning på studiebesöket alla var vid gott mod även min hund Ikaroz som deltog på sitt sätt utan att störa allt för mycket.

Vid pennan Ingrid Larsson