

Ringhalsveteranernas studiecirkel Norra Hallands Historia oktober 2013.

Studiebesöket hos "Astrid på Skäret" en fin sensommareftermiddag lockade 23 medlemmar och 11 respektive att delta.

Roy Magnusson och Kent Astorsson från Galtabäcks båtbyggerlag gav oss en mycket givande och intressant information om husets skick, renovering och mål. Kommunen äger marken och huset och meningen var att "hela rasket skulle rivas". När avsikten blev känd erbjöd sig båtbyggerlaget att renovera och göra i ordning byggnaden mot att få hyra den till föreningslokal, vilket godkändes av kommunen.

Hela tiden jagas sponsorer och bidragsgivare, så mycket av det material som används är sådant som skulle kasseras men som har kunnat återanvändas. Man har dessutom knutit till sig hantverkare av olika slag som har möjlighet att lägga ner tid på ett sådant projekt.

De två senaste somrarna har ett antal ungdomar bott i huset och hjälpt till med olika sysslor. De har också fått lära sig konsten att segla.

På sikt skall man kunna boka in träffar av olika slag och samtidigt ges möjligheten att se och höra historien om Astrid på Skäret, en fantastisk kvinna på många olika sätt.

Hon var den första och enda flygplatsvakten i Sverige och kanske i Europa under 27 år, 1970 slutade hennes tjänst. Astrid blev drygt 80 år gammal och hon lämnade sitt hus för gott 1987. Hon kunde arbeta med grovjobb, laga mat och ta hand om människor som behövde stöd i livet, kortare eller längre tid.

Bekvämligheter saknades dock, ingen toalett, vatten hämtade hon i mjölkkanor, ingen landväg fanns till Getterön. Hemmet byggdes av hennes far som var båtbyggare. Han byggde bl.a Galtens föregångare, en segelbåt med råsegel med vilken man färdades från Varbergs hamn till Getterön.

Hon ordnade många fester med mat och underhållning där hon t ex åkte rullskridskor samtidigt som hon kastade lasso. Hon dansade gärna, både ensam och tillsammans med någon.

Efter en mycket givande information med bildvisning intogs det medhavda fiket på den nyrenoverade altanen i sydvästläge med fin utsikt över hamnen i Varberg,

Roy och Kent avtackades med boken om vår tidigare arbetsplats "Från ingenting alls till Ringhals". Vi gjorde också en insamling till deras "offertunna". Därefter åkte var och en hem i sin egen takt, förhoppningsvis nöjda och glada.

Vid pennan Ingrid Larsson

Foto JB Larsson