



Vattenfalls  
Ringhalsveteraner

## Vattenfalls Ringhalsveteraner

### Bussresan till Berlin den 5-9 maj 2014.

#### Summering

Resan var mycket välorganiserad och alla veteraner med fruar trivdes som fisken i vattnet. Berlin är stort med långa avstånd och mycket trafik mellan de olika sevärdheterna. Men det funkade förvånandesvis bra med alla busstransporter. Berlin har ca 3,5 miljoner invånare och ca 1,5 miljoner lägenheter. Berlin är också en mycket "grön" och lummig stad med många parker vilket lättar upp och ger en "småstadskänsla" trots stadens storlek. Den fantastisk kunnige guiden från Söderbärke var en av resans stora behållning. Hon pratade nästan oavbrutet under ca tre timmar under varje tur och levererade en stor mängd nyttig information om hur Berlinare lever rent generellt och situationen före och efter murens fall.

**Måndag 5 maj.** Kl 0630 från Bua och 0700 från Varberg påbörjade 37 veteraner och 17 fruar den långa bussresan till Berlin. Väl ombord på färjan från Gedser till Rostov blev det dags för individuella val av frukost/lunch för de som var hungriga. Och några som var extra hungriga kostade på sig en stor lunch med "all inklusive". Efter ca 12 timmars resa ankom vi det trevliga hotellet "Park Inn Raddisson" på Alexanderplatz i Östra Berlin.

Att minnet blir sämre med åren visade sig redan i hissen upp till 29 våningen. När upppackningen skulle göras fanns ingen väska att packa upp? Väskan hade blivit kvar i hissen och hade fått åka upp och ned alla de 40 våningarna utan att någon hade tagit hand om den! Tänk om det hade varit en bombväska! Middag kl. 2100 på hotellet.

**Tisdag 6 maj.** Nu startade den tre timmar guidade turen runt i de centrala delarna av Berlin. Guiden pratade svenska och kom från Söderbärke som ligger strax utanför den trevliga staden Ludvika. Besök på bl.a. "nassihögkvarteret" som är jämnat med marken och försett med minnestavlor som beskriver vad som skett under kriget. Även resterna av muren betittades och fotograferades. En stilla undran är naturligtvis hur de östtyska ledarna kunde tro att ett helt folk kunde stängas inne på "livstid". Även Berlins olympiastadion besågs från ovan via ett högt klocktorn. Eftermiddagen var fri i Kurfurstendamm området och några startade med en wienerschnitzel och kartoffel och fortsatte sedan med ett besök i det gigantiska varuhuset KaDeWe. Även Kejsare Wilhelms Minneskyrka fick några besök innan det var dags att ta sig tillbaka till hotellet. Vi var några som i stället för bussen testade att åka tunnelbana tillbaka till Alexanderplatsen där hotellet ligger. Kl. 1900 var det dags för middag på hotellet.

**Onsdag 7 maj.** Dagens guidade rundtur gjordes huvudsakligen på östsidan och stadsdelen Treptow. Bl.a. Besöktes den ryska kyrkogården där 25 tusen ryssar ligger

begravda sedan kriget. Stora vackra minnesbyggnader omgärdade platsen.

Ytterligare besök för att se på resterna av muren som nu är målade med många "konstverk" som beskriver hur livet såg ut under det kalla kriget. Ett av de mest kända är när Brezjnev kysser Honecker.

Muren var ursprungligen ca 16 mil lång. Check Point Charlie passerades från östsidan till väst utan problem. En annorlunda upplevelse var att bussen fick sina backspeglar på förarsidan bortkörda av en Coca-Cola bil i en vägkorsning. Det tog en timme innan polis var på plats och kunde reda ut skuldfrågan. Riksdagshuset och alla de övriga regeringsbyggnaderna besågs inklusive kanslerns arbetsplats. Den relativt nybyggda O2 Arenan beskådades från muren. Arenan byggdes med pengar från telebolaget O2. Minnesplatsen för förintelsen hann vi också med att se. Den fria eftermiddagen användes för lunch och besök på närliggande sevärdheter. Bl.a. hann vi med ett besök i Nikolai-kvarteren som är den äldsta delen av Berlin.

Kvarteret är lite som gamla stan i Stockholm. Middag på restaurang Hofbräuhaus med bompabomp musik och lite dans för de som så önskade. Åter till hotellet vi midnatt.

**Torsdag 8 maj.** Tidig avresa på morgonen mot Potsdam som ligger ca 40 km söder om Berlin. Besök och guidning i det fantastiska slottet Sanssouci som byggdes åt Fredrik den store i mitten av 1700-talet. Som "vanlig människa" blir man alltid lika förbluffad över det överdåd som ett ytterst litet fåtal människor (kungligheter) kunde leva i under 1700–1800-talen. Högt i tak och guld som glimmade på väggar och tak. I slottsparken som också är fantastisk och gigantisk togs en lååång promenad till bl.a. det magnifika tehuset (Chinese House) i den lika magnifika slottsparken, där bl. a. göken, näktergal och andra sångare sjöng för glatta livet. Vid slutet på promenaden hade vi som uppgift att kontrollräkna alla trappsteg upp till "Orangeriet". Vi som räknade bäst kom fram till att det var 134 trappsteg medan andra som räknade fel och kom fram till att det var ca 136 till 138 trappsteg.

Sedan blev det ett besök med guide på slottet Cecilienhof som är mest känt för att "Potsdamkonferensen" hölls där under sommaren 1945 med dåtidens "stora" ledare. Det var Truman, Churchill och Stalin. Efter detta var vi alla ganska trötta på slott och herresäten och glada för att åter få komma tillbaka till hotellet.

**Fredag 9 maj.** Dags för hemresa med start klockan 0800. Full fart de 23 milen mot Rostock och färjan till Gedser. Ett kort stopp i Bordershoppen för att inhandla viktiga varor innan bussen kör ombord på färjan. Ombord blev det åter tid för att avnjuta en god lunchbuffé innan färjan når Gedser. Ytterligare 15 mil senare blir det en kort sjö tur på färjan mellan Helsingör och Helsingborg. Därefter blev det bara att halvsova de återstående milerna till Varberg och Bua.

Den nöjde resenären  
Lars Gomersson