

Resa till Skottorp – Filbornaverket – Birgit Nilsson muséet.

Tisdagen den 23 september 2014 kl 7.00 en frostkall morgon hämtade bussen 36 nyvakna Ringhalsveteraner till en resa söderut i Halland. Det var 29 medlemmar och 6 respektive som deltog.

Första stoppet var Skottorps slott utanför Laholm Sveriges bäst bevarade empirelott, det är mest känt för att Karl X gifte sig där 1680. Slottsfrun Ingmarie Muller-Uri tog emot och visade oss delar av slottet som varit i deras ägo sedan 2005. Mycket kunnigt och engagerat berättade hon historien om tidigare ägare och historien om Danskar och Svenskar som inte alltid var överens. Därefter smakade kaffe och ostfralla mycket gott, osten var tillverkad på det egna mejeriet det var en ambrosia som man fått ärva receptet från Vallberga mejeri i Laholm som är nedlagt. Möjlighet att provsmaka och handla ost fanns och det gjorde vi också.

Efter det bär det iväg över Hallandsås och till Filbornaverket i Helsingborg ett kraftvärmeverk som eldas med avfall från Skåne men det räcker inte utan man tar emot avfall från England också. Investeringen är stor för Helsingborgs kommun men lönsam. En intressant visning av en erfaren guide som kunde "lite om mycket".

Sedan var det dags för lunch på Hotell Erikslund, fisk i hummersås som smakade bra.

Resan fortsatte över Bjärehalvön till Västra Karup. Där vi fick titta själva och bli guidade i Birgit Nilssons barndomshem i Svensta. Gården som varit i släktens ägo sedan 1700-talet. Mycket intressant, kunniga guider, intressant utställning och gott kaffe med kakor som serverades i den ombyggda ladugården. Det är svårt att förstå hur stor Birgit Nilsson var ute i världen och på operascenerna.

Efter det var det dags för hemfärd som rullade på i bra fart och vid 18.00 tiden var vi åter i Varberg. Mycket kunnig guide i bussen som berättade om stort och smått efter vägen. Ett vackert sensommar väder hela dagen bidrog till att resan blev så bra. Alla kunde nöjda och belåtna återvända hem.

Vid pennan Ingrid Larsson