

Ringhalsveteranernas Julbord på Ästad 11 december 2013.

På eftermiddagen samlades Ringhalsveteraner upp runt om i bygden för att träffas och avnjuta årets julbord på Ästad gård.

115 personer varav 85 medlemmar och 30 respektive.

Det började med glögg o pepparkakor tills alla hade kommit sedan vidtog det fantastiska julbord som Ästad alltid erbjuder med flera olika rätter som inte finns på många andra julbord. Här bjöds olika sillinläggningar, mycket kallskuret kött, varav en hel del vilt och klassiska varma rätter. Efter ett fackeltåg avnjöts gröt, ostkaka, vispgrädd, sylt, struvor och en massa godis.

När alla ätit fick så många som ville och orkade gå ut och vandra med i fackeltåget med varsin fackla, ner till sjön där det spelades klassisk musik och med vackert belysta träd. Som vanligt blev det nakenbad från bryggan av en handfull herrar från orten i olika ålder och storlek. Kul inslag och skönt med en promenad. Efter detta smakade kaffet med tillbehör extra gott.

Linda en av tre syskon som äger Ästad berättade lite om verksamheten hur den startades och nu växt till en stor attraktion i bygden. Hon berättade också om den verksamhet som bedrivs på Lia Hof med flyktingar och deras villkor.

Därefter var det dags för ett musik och sångframträdande av Lowe Petterson och Sören Renulf från Göteborg, ett fint program med traditionell julmusik.

Tidschemat höll bra och det blev mycket trevligt umgänge med forna arbetskamrater och många trevliga minnesbilder skrattades det åt. När bussarna kom 21.45 då tycktes alla vara nöjda, glada, mätta och belåtna. Så avslutades året för Ringhalsveteranernas verksamhet och nu väntar nya äventyr 2014.

Vid pennan
Ingrid Larsson