

Ringhals veteranförening fortsätter med studiecirkel om Norra Hallands historia

Den 21 maj 2014 gjorde vi studiebesök på Kungsgården i Åskloster, 16 veteraner och 10 respektive deltog.

Åskloster är en liten ort med stor historia! Nuvarande ägaren Sture Johansson tog emot framför den pampiga byggnad som man sett varje dag på väg till jobbet om man kommer från Varbergshället.

Han berättade att han är född på ett torp i trakten och tillbringat sin barndom på Kungsgårdens ägor där hans far arbetade för dåvarande ägaren, herrskapet Åkerström. Redan 1959 fick han frågan om att bli förvaltare efter herr Åkerström som då avlidit. Han accepterade det och på den vägen är det.

Det fanns en hel del djur på gården också vid den tiden, men nu är det mest Stures hästar som myser omkring där.

Det lär enligt historien ha varit ett stort, rikt och fint kloster som byggdes på kullen där Kungsgården idag ligger.

Huvudbyggnaden är från början av 1800-talet. Där låg tidigare klosterkyrkan som var ca tre gånger större än nuvarande byggnad. Klostret byggdes i slutet av 1100-talet, mycket strategiskt placerat vid Viskans mynning och med god tillgång på betes- och jordbruksmark. Till klostret hörde också ca 250 gårdar i trakten. Det var cistercienser-munkarna som byggde klostret och det fanns ända fram till slutet av 1500-talet då det revs av den danske kungen Christian den IV. Stenmassorna transporterades till Varberg för att förstärka på fästningsmuren.

Det finns idag inget kvar av klostret men arkeologiska utgrävningar och dokumentation av hur det såg ut har gjorts av Riksantikvarieämbetet 2009 – 2012. Efter dokumentationen har jorden lagts tillbaka. Munkkyrkogården på baksidan av huvudbyggnaden är också rester från munkarnas tid i Åskloster. En vacker ekpark omger kyrkogården.

Efter denna berättelse och rundvandring smakade den medhavda fikan gott innan var och en tog sig hemåt, förhoppningsvis nöjd med besöket.

Vid pennan Ingrid Larsson