

Bussresa till Baltikum, Lettland och Estland, 2016-05-23—2016-05-27

Hösten 2015 bestämdes att Ringhalsveteranerna (Rivet) våren 2016 skulle göra en resa till Riga och Tallinn.

Området på andra sidan Östersjön var länge en vit fläck på kartan. Kartor före 1991 var Baltikum och Sovjetunionen bara en stor fläck utan namn vare sig på länder eller städer, och fastän de var våra grannländer hade nästan ingen besökt länderna på andra sidan Östersjön. Efter Sovjetunionens upplösning 1991 blev länderna populära besöksmål bland annat för oss svenskar.

Måndag 23 maj

Uppstigning tidigare än vanligt för att inte missa bussen, som först hämtade upp i Bua 07.30, och sedan i Varberg 08.00. Totalt 48 resenärer, varav 34 medlemmar och 14 medföljande var sedan redo att påbörja färden. Chaufför och guide var likt Pragresan förra året Roger Strandberg och Henrik Bolten.

Inga incidenter med glömda pass eller väskor. Bra jobbat!

Resan gick via väg 41 upp till Borås och sedan väg 40 till Jönköping. Kaffe- och kissestopp ett stycke efter Borås. Vid Ödeshög utmed E4 var det sen dags för ett lunchstopp.

Med gott humör och solen högt på himlen, ca 23 grader varmt, var vi framme i Stockholms frihamn och den väntande Tallink-färjan Isabelle lite efter kl 15.

Lite solbadande på soldäcket hann vi med innan det var dags för buffé redan kl 16.30.

Färjan lämnade hamnen kl 17.00, och vi fick en fantastisk fin tur genom Stockholms skärgård. Några i gruppen spelade sedan schlager-quiz så bra att de vann en flaska skumpa (well done). Senare på kvällen, kl 23, bjöds de som fortfarande var uppe på en rivig latinamerikansk show samt lite akrobatik.

Tisdag 24 maj

Morgonen börjar med en frukostbuffé, som ingen behövde gå hungrig ifrån. Fartyget anlände till Riga kl 11.00, där vår guide för dagen, Janis möter upp. Han är bland annat historiker med stor entusiasm. Dock lite svårt att hänga med honom i hans snabba tal. En rundresa med bussen först, sedan en stadsvandring i *Gamla stan*. Riga är en gammal stad, som grundades i början av 1200-talet, men har idag växt ut till en storstad med befolkning på mellan 700000 och 800000 invånare.

Vi tittade bl a på och in i *Peterskyrkan*, som omnämns redan år 1209. Den var katolsk fram till mitten av 1500-talet, då den vid reformationen blev lutheransk.

Svenskporten som byggdes när Riga var svenskt under 1600-talet. Den är idag den enda port som återstår av Rigas ringmur.

Svarthuvudenas hus, är en av många byggnader som rustats upp i Riga efter andra världskriget. Huset är idag konserthus och museum.

Frihetsmonumentet, som är ett minnesmärke som ärar soldater som dödades under lettländska oberoendekriget. Ett mycket mäktigt monument som betyder mycket för Lettlands befolkning. Efter rundvandringen skulle vi checka in på vårt hotell för natten, Radisson Blue Latvia.

Tyvärr fick många vänta på sina rum, trots att det var bokad till senast kl 15. Dåligt av ett så stort och modernt hotell. Buffé på kvällen, varefter en del gick ut på stan, andra upp till Skybaren på 26:e våning för att beundra den magnifika utsikten över stan.

Onsdag 25 maj

Efter en stadig frukost blir det avfärd kl 08.45. Väl ute ur Riga, tar bussen sikte på Tallinn, en resa på ca 30 mil. Färden går mestadels genom skog, skog och åkrar, men en fin väg som oftast var lång spikrak.

Ankom gränsen mellan Lettland och Estland strax före kl 11, där Roger dukade upp kaffe o kaka, som smakade bra nu. Sedan 2004 är Estland medlem i både NATO och EU, därför ingen gränskontroll.

Nästa stopp på färden till Tallinn, blev Pärnu. En känd badort med fina spa-anläggningar. Pärnus första badhus öppnades redan år 1838. I Pärnu intogs en trerätters lunch på ett mycket trevligt gammalt ställe, som hette Postipoiss.

En snabb promenad ned till dynerna, den fina vita sanden och havet, hann vi också med innan avfärd från Pärnu.

Ankom Tallinn vid 16-tiden. Checkade smärtfritt in på Sokos Hotel Viru. Fria aktiviteter några timmar, vilket kunde innebära att man gick in till torget i Gamla Stan och tog en bärs i den varma eftermiddagssolen.

På kvällen gick vi in till Gamla Stan för att äta på en medeltida restaurang som hette Olde Hansa. En lite speciell måltid som man kallade "Merchants feast", en annorlunda matupplevelse. Alla rätter på menyn är tillagade på Hansatida mästerkockars vis enligt recept och metoder från 1400-talet. Undertecknad drack honungsöl, som jag aldrig hade hört talas om innan.

Torsdag 26 maj

Efter en, som vanligt, bastant frukost och utcheckning var det så dags att äntra bussen igen för en guidad tur i Tallinn. Guiden hette Helni, och var mycket vilsam att lyssna till. Pratade lugnt och tydligt.

Tallinn sägs vara den äldsta huvudstaden i norra Europa. Redan i mitten av 1100-talet fanns den på kartan. Gamla stan är upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Den omges av en två kilometer lång stadsmur, som är helt unik för hela Europa. Den har 26 försvars- och utkikstorn, och på vissa ställen är muren hela tre meter tjock och 16 meter hög.

Om vi tidigare under resan haft ett underbart väder, slog det idag om till att vara dimma och kallt på morgonen, och sedan kom även regnet lagom till när guiden skulle göra rundvandringen i Gamla stan med oss. Alltså fick det bli lite omkastning i programmet, en lite längre busstur ned till Västerhavet och de forna olympiska seglingsinkvarteringarna.

Tillbaka in till Gamla stan och en mindre rundvandring för de som trotsade regnet.

Väl framme vid Rådhusorget berättade guiden lite om rådhuset där. Första gången som det omnämns var redan år 1322. En stor renovering gjordes i början av 1400-talet, och rådhuset firade sitt 600-årsjubileum år 2004. Huset anses vara hjärtat av Tallinn.

Vidare berättade hon lite om Domberget, som är en 30 meter hög kulle. Kullen täcker en yta på ca 100 kvadratkilometer där flera centrala estniska organ har sina huvudkontor.

Parlamentet finns här, likaså en fin rysk-ortodox kyrka. Här ligger också en medeltida borg, som bl a använts som bostad av kung Johan III som under sina regentdagar även regerade över Estland, eftersom landet då tillhörde Sverige.

Regnet upphörde vid lunchtid, och eftermiddagen ägnades åt lite fria aktiviteter, innan det var dags att ta bussen till båten, som denna gång hette Viktoria. Men före incheckning hann vi

med att göra lite diverse inköp på Calles bordershop som Roger och Henrik mycket förnämligt planerat in.

Klockan 18 avgick så fartyget mot Stockholm, och vi avnjöt en god buffé under tiden. Senare på kvällen bjöds det på en stor show med dansare och akrobater från bland annat Kuba.

Fredag 27 maj

Vi startar dagen som vanligt med en frukostbuffé, vad annars? Viktoria anlände till Värtahamnen i Stockholm kl 10.15, och där väntade en ca 2 km lång gång innan vi kom ut i regnet och hittade bussen för ilastning och avfärd ca kl 11.

Regnet höll sedan i sig ganska länge, men vid lunchstoppet i Ödeshög hade det slutat regna.

Resan fortsatte till nästa stopp och kaffepaus. För att sedan hålla resenärerna vakna och på bettet, delade Henrik ut en Quiz-lapp, där vi skulle lösa 30 kluriga meningar.

När vi började närma oss första avstigningsplatsen, som var Bua, tackade vi Roger och Henrik med en liten dikt.

Henrik avslutade sedan med en summering av resan. Han tyckte också att det alltid var trevligt att resa med oss, pensionärer, därför att vi hade:

- silver i håret
- guld i tänderna
- titan i höfterna
- och bly i fötterna.

Väl mött på nästa Rivetresa.

Vid pennan

Kjell Svensson