

Studiebesök på Marinmuseet i Trönningenäs, 2016 1004.

24 personer, varav 4 respektive, kom till studiebesöket i Trönningenäs, där Bo Oskarsson tog emot i det vackra höstvädret.

Vi tittade först på en 2 m stor modell av fartyget Gripsholm som var ett av Svenska amerikalinjens skepp som gick till Amerika. Fartyget stod i eget garage och gick på räls in och ut.

Därefter förflyttade vi oss in i museet och det var inte vilket museum som helst.

Tusentals prylar blandat, men ändå sorterat i olika grupper, båtmotorer i verklig storlek och miniatyrer, leksaker, cyklar, radioapparater, vykort, tidningsurklipp, kakburkar och mycket mer. Europas största samling av utombordsmotorer 1897-1970 finns där. En del var gamla och enda kända som finns kvar, eller första utgåvan. I rummet längst in fanns allt om Amerikalinjen, fartygsmodeller, tavlor, uniformer, möbler, porslin o bestick, mycket var originalmodeller, verkligen sevärt.

Bo kunde otroligt mycket om sina saker när, var, hur han fått tag i allt, årtal om var olika saker kom ifrån, eller när dom inträffade.

Många frågor från besökarna blev det också, jag hörde inte att han svarade det vet jag inte, om någonting. Vi förundrades över den ordning och reda som var och rent och snyggt överallt vi frågade hur det kunde vara så dammfritt, tvärdrag ibland löser det hela !! var svaret.

Efter det serverades god fika som hustrun Ing-Marie hade fixat till, man kunde sitta ute eller inne vilket man ville och diskussionerna fortsatte. Jag tror alla åkte hem nöjda, glada och lite överraskade av besöket med så mycket saker.

Ett besök på marinmuseet rekommenderas verkligen.

Vid pennan Ingrid Larsson